

Dağdaki Cazibe Nedir?

Jeffersonville, Indiana USA

65-0725E

1 Sadece inanın, sadece inanın,
Her şey mümkündür, sadece inanın .

Şimdi başımızı eğelim .

Baba Tanrım, bu akşamki samimi daua'mız, bugünün insanları için yapmakta olduğunuz her şeyi görmektir. Ve Senden isiyiyoruz, Rab, sadece inanalım, sadece Gerçek olduğuna, yazılı Söz'ün bize tezahür ettirildiğine inanalım. Bunları bahşet, Peder .

Şimdi bu akşam, bu sabah bizim için Kutsal Kitap'a saçtığınız ışık sebebi, size teşekkür ederiz. Ve bu akşam, Rab, bu dua sırasında, Sözünü Gerçek olarak haklı çıkarman için dua ediyoruz.

küçük mikrofonun etrafında toplanan tüm kiliseler ve cemaatler için dua ediyoruz - ülkenin her yerinde, Batı Kıyısı'na, Arizona Dağları'na, Teksas Ovaları'na, Doğu Kıyısı'na giden yola, ülkenin dört bir yanında, RABim, neredeseler toplandıkları için . Saatlerce uzaktayız ve aynı zamandayız, ama Rab, bu akşam bir birlik olarak, inanlılar, İsa'nın gelmesini beklerken birlikteyiz. Cennetteki Baba, O'nu yakında Kiliseniz için göndermeniz için ,dua ediyoruz. Onun adına istediğimiz için. Amin .

2 Lütfen oturun. Bu akşam burada olan herkese Hıristiyan selamlar. Zor nefes alana kadar hala sıkışmış ve tıklım tıklım dolu olduğumuz için üzgünüm. Çok fazla sayımız olduğu için, klima ve havalandırmanın bile çok fazla etkisi yok. Buradaki insanlar sayısı ormal bir kilise gibi dolu olsaydı, bu klimalar sizi dondururdu. Ama şimdi herkesin bir vantilatörü var ve klima olabildiğince sert esiyor .

Doğu Yakası'ndan Batı'ya, Mesih'te bunu dinleyen tüm dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. San Jose'ye, Kardeş borders'a, oradaki gruba selamlarımızı gönderiyoruz. Prescott, Arizona dağlarında, Kardeş Leo Mercier'e ve orada Rab'bin Gelişini bekleyen grubuna selamlarımızı gönderiyoruz. Bu akşam toplanan Tucson'da Rab'bin Gelişini bekleyenlere selamlarımızı gönderiyoruz. Houston, Teksas'a, Rab'bin Gelişini bekleyenlere. Chicago'da, Rab'bin Gelişini bekleyenlere. Doğu Kıyısı'nda, New York'ta ve Connecticut'ta ve oradaki büyük gruplarda, Rab'bin Gelişini bekliyorlara. Onları oturtmak için burada yerimiz yok, bu yüzden onlara sadece tel---telefon aracılığıyla Söz'ü göndermemiz gerekiyor. Bu akşam Clarksville'deki Kardeş Junior Jackson'a ve grubuna selamlarımızı gönderiyoruz. Altmış iki yaşlarındaki Kardeş Ruddell ve grubu, Rab'bin Gelişini bekliyorlara. Ve biz bu gece burada, ev kilisesinde, çadırımız'da toplandık, Rab'bin Gelişini bekliyoruz.

3 Ve şimdi, birçoğunuz belki de bu sabahki ayinlerde yoktonuz. Ama herkesin bu kaseti alacağına inanıyorum, çünkü bunun kiliseye - Beyler, Saat Kaç? bu mesajdan beri en doğru mesaj olduğuna inanıyorum Ruh'un meshedildiğini hissettim, ne yaptığımı söylemeye yönlendirildiğimi hissettim. uzundu, ama yine de bunu yapmaya yönlendirildiğimi hissettim. Ve bence Tanrı, sözüyle, hangi saatte yaşadığımızı gösterdi. Ve olan bu gizemli şeyleri anladığımızdan emin olun. bildiğiniz gibi ,İncil der ki, "Bilge anlayacaktır."

Ancak uluslar ve halklar "daha zayıf ve daha akıllı" büyüyecekler. Bir düşünün, ortalama bir Amerikalı şu anda orta yaşta, yaklaşık yirmi yaşında, daha zayıf ama daha akıllı. onların günlerinde jet uçakları ve atomik savaş başlıkları yoktu, ama çok daha uzun yaşadılar. Gittikçe zayıflıyoruz ve daha zeki oluyoruz ,ve bizi yok edecek olan şey kendi bilgeliğimizdir. biz kendimizi yok edeceğiz. Tanrı bizi yok etmeyecek, bilgeliğimiz bizi yok edecek . Her zaman böyleydi , ve yine öyle olacak.

4 Şimdi, Tanrı isterse, ertesi Pazar sabahı, şimdi ne konuşacağımı bilmeden, ama Rab'be güveniyorum ki, eğer yaşamamıza izin verirse ve hiçbir şey olmazsa ve bu O'nun isteği olursa, gelecek Pazar sabahı başka bir Mesaj konuşmayı, ve gelecek Pazar akşamı hastalar için dua etmeyi amaçlıyoruz. Sonra görevim olarak ,çocukların okula kaydolabilmesi için , arizona'ya eve dönüp,ve aileyi geri almalıyım. sonra siz de... Elimizden geldiğince, olgunlaştıkça toplantıları veya olmayı hedeflediğimiz yerleri size bildireceğiz. Yani, Tanrı hepimizi kutsasın.

Şimdi bu gece, bunu bilerek... Başlamak için on beş dakika geç kaldım, Jeffersonville'de sekize çeyrek ; ve bu Doğu Kıyısı'nda yaklaşık dokuza çeyrek ve sonra Batı Kıyısı'nda saat beş civarında dır. Yani şimdi burada güneşi batmak üzereyiz. Ve sizinle kısa bir hizmet'te konuşmak istiyorum, ruh'un kutsanmasını bulmak ve sonra dua hattını çağırma için.

5 Ve buradaki cemaatin iyi olmasını, başka yerlerde toplanan cemaat'ları gibi istiyorum. ruh tarafından mesh edilmiş bir adamı, bir kardeşi bana bulmam lazım ki; hastalar için dua etmeye başladığımızda, gidip cemaatinizdekilere el uzatsın diye. Unutmayın, Tanrı her yerde hazır; O her yerde. Böylece, aşağıda, Teksas'ta, Kaliforniya'da, Arizona'da, nerede olursanız olun, hastalar için dua etmeye başladığımızda hasta olanlara el koyun. Ve eminim Tanrı duaları duyacak ve cevap verecektir .

Garip bir şey, geçen pazar akşamı, ve kutsanma devam edince, ve Kutsal Ruh... Bu oldukça önemli bir

şeydi. Geçen sefer burada olduğumdan beri, aylardır ve aylarca bir— bir içgörü ve teşhis sıramız yoktu. ve sonra bir söz altında oraya yürümeği ... Bunu yapacağını bilemezsiniz. bunu yapacağını söyleyemezsiniz. sadece oraya gidip beklemelisiniz. O egemendir. O ne isterse onu yapar. Ama orada durun ve O'nun ne yapacağını görmek için bekleyin, sonra O'nun üzerinize bu şekilde geçtiğini hissedin.

6 Ve toplantının sonunda, kim olduğunu bilmeden, ama sıranın bir yerinde uzun boylu ve başın tepesinde kel bir adam vardı ve o çok hasta bir insandı.

Ve sonunda, bir adam burada platformda belirdi ve başını eğdi ve acı çekiyormuş gibi göründü ve kendini karnının etrafında tuttu. Ve düşündüm ki bu ilk adam ya da ikinci adam olmalı, ya da onun için dua ettiğimde, çünkü keldi ve başını eğ tutuyordu; iri bir adam, eğildi . Ama etrafa baktım ve beyefendiyi orada otururken buldum ama seviniyordu . "Nerede? "diye düşündüm . Nerede olduğuna karar veremedim . Bunu hissedip ve önümdeki adamı görebiliyordum.

Bu şekilde çekildiğini hissettim ve arkadan geliyordu. Kardeş Neville'e ve burada oturan bu ikisine baktım, onlar değildi. "herhalde adam arkadaki vaftiz kısmında" ,dedim. Ve kim olduğunu biliyor musunuz? Kardeş Shepherd . Onu tanıyamamamın nedeni, orada başını eğerek otururken, dua ediyordu.

Öleceğini sanıyordu, son birkaç haftada bunu düşünüyordu. Karısı ona gidip yeni bir çift ayakkabı almasını söyledi ve o da dedi ki "Onlara ihtiyacım olmayacak. O kadar uzun süre burada kalmayacağım."

7 Ve geçen gün benimle buluştu ... Avluda, Kardeş Wood'unkisinde, Tanrı'ya bağırıp övüyorken. "Domuz pastırması, yumurta, domates, ne istersem yapıyorum. " dedi.

Ve tevazu ile koltuğunu teslim etti ve yoldan çekildi ve dua etti. ona göre, bir dua kartına ihtiyacınız yok, sadece inanca ihtiyacınız var. anlıyormusunuz?

Şimdi, iyileşip iyileşmediğini bilmiyordum, sadece dedim ki, "Bir adam, dua eder, herhalde onun bir sorunu var." Sanırım bu ne anlama geliyordu, "Mide rahatsızlığı ve arkada dua ediyordu. Rab İsa sizi iyileştirir." Şimdi, söyleyebileceğim her şey budur. Çekiş şuydu, o dua ediyordu. Görebiliyordum ,ama ne olduğunu bilmiyorum. anlıyormusunuz?

Ama O'nun geri geldiğini işittiğiniz zaman, herkes farkındadır, O zaman, "RAB BÖYLE SÖYLER" dediğinde, bakın, o zaman artık konuşan ben değilim; işte O'dur.

8 Ama ben her zaman "İsa Mesih sizi tamamen iyileştirdi" diyorum, bu tam olarak Gerçektir. "fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı, ve O'nun yaralarından biz şifa bulduk." anlıyormusunuz? anlıyormusunuz?

Ama "RAB BÖYLE SÖYLER" geldiğinde ve size ne yapacağınızı ve ne olacağını söyleyince, bunu izleyin, böyle olacak.

Ama "İsa Mesih sizi şifa verir ve sizi tamamen iyileştirir" dediğimde, buna inanıyorsunuz, çünkü O bunu zaten söyledi. ben sadece onun dediğini tekrarlıyorum.

Ve bir vizyon sadece O'nun gösterdiği şeyi tekrarlamaktadır. Anlıyor musunuz?

9 Şimdi acele edelim ve doğrudan Söz'e girelim, çünkü buradakiler birçoğunuzun , bu gece ,dönmek için önünüzde uzun kilometreleriniz olduğunu biliyorum. Tanrı'nın sizi kutsaması, size yardım etmesi ve yollar boyunca sizi koruması için dua ediyorum. Ve şimdi bu akşam Aziz Matta'ya, 21. bölüme ve Aziz Matta'daki 1'den 11'e kadar olan ayetlere dönmek istiyorum. ve şimdi, eğer Kutsal Kitabınız yoksa veya bu Kutsal Yazıları not almak istiyorsanız, tamamdır.

10 Ve şimdi bu sabahın Mesajı hiç duymamış sizden olanlara , ve sizin bir kayıt cihazınız var; kaset satmak için ,biz asla talepte bulunmayız. biz bir şeyin satmak için ,asla talep etmiyoruz. Bazen büyük bir toplantıda, oranın arkasında bazı kitapları alabildikleri anons verirler; biz onlardan hiçbir şey çıkarmıyoruz. Kardeş Vayle yazardır. Kasetler, oradaki kaset işini yürüten adam size söyleyecektir, biz kaset parası kazanmıyoruz. Biz yapmıyoruz ... "Kasetler" değil; bu Mesajdır. Ve bir adam bunun para olduğunu aklına getirdiğinde, artık kaset yapmayacaktır. Bu gerçek. Bunu soruyordum, sanırım kasetlerimiz beş doların altında ya da bir şey, üç-beş ya da buna benzer bir şey satılıyor. Ne diyeceksiniz? Üç ve dört, büyük, uzun olan kasetler için.

Ve özel bir hizmetçi, kasetlerinden birini sordum ve dokuz dolardı, yaklaşık 20 dakika ya da otuz dakika, bir mesajından.

11 Görüyorum ki, oradaki kardeşimiz Sothmann'ın ,onlardan hiçbiri, bu dışarıda koydular deki kasetlerden dolayı zengin olmuyor. Bakın, onlar sadece geçinmek için yeterince para kazanıyorlar. Onları bedavaya yapmalarını isteyemeyiz, çünkü kasetleri ve diğer her şeyi satın almak zorundalar. Ve makineler çok pahalı, başlangıçta bu kasetleri yapmak için ayarlanması yaklaşık on bin dolara mal oluyor.

Şimdi, yakında anladığım kadarıyla... henüz duyurmadık. Ama yine bir kaset duyulması var. normalde biz ... mütevelliler, benim bununla hiçbir ilgim yok. Ben bile ... toplantıların hiçbirinde yapmadım. İki de değil - ne yararları ne de dezavantajları. Tekliflerini teslim ederler; mütevelliler heyetler kaset yapacak bir sonraki adamın kim olduğuna karar verirler ve ona bir mektup gönderirler . Bu konuda bildiğim her şey budur. onlar bununla ilgileniyorlar, çünkü bebekleri bile adayamıyorum ,bu yüzden, bırakın kasetle yada vaftiz işiyle tek başlarına ,ilgilensinler.

12 Bu yüzden zihnimi bu Mesaj üzerine kurdum, bu Üçüncü Çekim, ve sadık ve saygılı olmam gereken şey bu.

Matta 21:1-11 Bunu Kutsal Yazılar'ı izliyor ...ya da ona dönüyor olabilmemiz için söyledim.

ve onlar yeruşelimeve onlar yeruşelime yaklaşıp zeytinlik dağına , beytfaciye ,geldiklere zaman ,...İsa iki şakirdini göndererek,

onlara dedi: karşınızdaki köye gidin ,ve hemen, bağlı bir eşekle yanında bir sığa bulacaksınız ;onları çözüp bana getirin.

eğer kimse size bir şey söylerse :RABBin bunlara ihtiyacı var ,derseniz ;hemen ,onları gönderecektir .

imdi ,peygamber vastası ile:"sion kızına diyin :

işte, kırılın ,alçak gönüllü ,bir eşek üzerine ,evet, eşek yavrusu sığa üzerine binmiş ,sana geliyor," diye söylenen söz yerine gelmek için bu vaki oldu.

ve şakirtler gittiler ,İsa'nın kendilerine emrettiği gibi yaptılar,

ve---ve eşikle sığayı getirdiler ;onların üzerine esvaplarını koydular ,ve İsa üzerine bindi.

ve halktan ekserisi esvaplarını yolun üzerine serdiler ,ve başkaları ağaçlardan dallar kesip onları yolun üzerine seriyorlardı.

İsa'nın önünden giden ve ardından gelen kalabalıklar :Davud oğluna Osanna! RABBİN ismile gelen mubarek olsun ;en yücelerde Osanna ! diye bağırıyorlardı.

İsa yeruşelime vardığı zaman, bütün şehir :bu kimdir? diyerek sarsıldı.

ve kalabalıklar :galilenin nâsıra şehirnden İsa peygamber budur ,dediler .

Şimdi eğer bundan bir metin almak istersem, dua sırası başlamadan yaklaşık otuz dakika önce, bunu bir metin olarak almak istiyorum: Dağdaki Cazibe Nedir?

13 Şimdi, çok sıkıcı ve gergin bir gündü ve alışılmadık bir gündü. İsa'yı burada, Fısıh Bayramı'na katılmaya hazır, Yeruslaim'e gelirken buluyoruz. Ve Fısıh Bayramı, pascal kuzusunun öldürüldüğü ve kanın, halkın kefareti için merhamet koltuğuna yayıldığı yerdir. Ve O, Beytfaj'dan gelmiş ve Yeruslaim'in inşa edildiği başka bir küçük tepeye bakan Zeytin Dağı'nın tepesine gelmişti. Ve baktığında ,ve bunun O'nun son ziyareti olduğunu biliyordu.

Bu, O'nun günahkâr insanların ellerine teslim edileceği ve O'nu öldürecekleri zamandı. O ,bir ölümlüün ölebileceği en korkunç ölümle ölecekti ve gömülecekti. Ona yakın olanlar tarafından hıyanete uğrayacaktı, bazıları onunla birlikte duracaktı. ve Tanrı olan O, kalplerinde ne olduğunu biliyordu ve başından beri O'na kimin hıyanet edeceğini biliyordu. Ve biliyordu ki, adam O'nun yanında yer aldı ve parasını O'na saydı, vb,adamın kendisine hıyanet edeceğini biliyordu. Ve zalim bir Roma çarmıhının O'nu orada beklediğini biliyordu. Vücutundaki su ile bedeninin kanının ayrılacağını ve kanın alnından döküleceğini, terleme gibi büyük büyük damlalar olacağını biliyordu. Önündeki her şeyi biliyordu. Ve dağın üzerinde durup Yeruslaim'e bakıyor.

14 O günün insanları, o gün "daha iyi bir dindar insanlar sınıfı" olarak adlandırdıkları şey, O'ndan nefret ediyorlardı. O günün kiliseleri O'ndan nefret ettiler ve O'nu kınadılar ve O'nu dinleyen bütün kişileri kınadılar. Ve eğer gidip O'nun seferlerine katılırlarsa, derhal kilisenin paydaşlığından aforoz edildiler. Kutsal Yazılar'ın şöyle demesine şaşmamalı : "kendininkilere geldi ,ve kendininkiler onu kabul etmediler". O'nu sevmesi gerekenler, O'nun için olması gerekenler, O'nun en amansız düşmanlarıydı.

15 Ve O Kendi küçük grubunu , bir avuç eğitimsiz yoksul insanlardan, balıkçılardan, vergi toplayıcılarından ,oluşturmuştu. İncil, bazılarının bile "cahil, öğrenilmemiş "olduğunu söyledi . Bazıları isimlerini bile imzalamadı . Halkını almak için asla kiliselere gitmedi.

Ve hiçbir kilise lideriyle aynı fikirde değildi. Bunun yanı sıra, bir peygamberin eğilimini takip etti. O'ndan öncekilerin yaptığı gibi ,onların yaptıkları her şeyi kınadı; çünkü onlar Söz'ün bir parçasıydılar ve O, Söz'ün tamlığıydı.

16 Fakat tüm bunların ortasında, hangi çağda olursa olsun ve her peygamber aracılığıyla bu mesajı duymaya yazgılı olan belirli sayıda insan olacak ve onlar da onu takip edecekler. Bunlar kalabalığı görmezden geliyor . onlar inançsızın eleştirisini görmezden gelirler. onların—onların onlarla hiçbir tartışmaları yoktur. Yapacakları tek bir şey var, inanmak ve yapabildikleri kadar her parçasını almak, İsa'nın ayaklarına basan Meryem gibi islatmak.

Martha akşam yemeğini hazırlıyordu ve İsa ona şöyle dedi: "Ama Martha, sen yaşamla ilgili şeyler hakkında çok endişelisin, ama Meryem daha iyi şeyleri aradı," bakın, Sonsuz Yaşam'ın şeyleri.

17 Şimdi, biz anladık ki anlamış olan insanların çoğunun ... Bugün sahip olduğumuz gibi edebiyatları yoktu, televizyonları, telefonları ya da o güne ait herhangi bir şeyleri yoktu, ama Fıfış Bayramı'nda olacağı konusunda biraz fısıltılar duyulardı. Çünkü insanların çoğu, ruhsal düşünceli olarak, O'nun o Fıfış Kuzusu olduğunu biliyordu, çünkü onlara olacak şeyleri zaten söylemişti.

18 Ve sonra, elbette, O'nun orada olacağını ve O'nu yaptıkları gibi sevdiklerini bilerek, O'nu bekliyorlardı. Muhtemelen iten, bir kapıdan diğerine iten bir kalabalık vardı. her yöne Nöbetçiler kurdular , çünkü bu saatlerden birinin ortaya çıkacağını biliyorlardı. onlar nöbet tuttular.

Diğerleri bu insanların kapıdan kapıya ne için koştuklarını merak ediyorlardı. "Çekim nedir? "

Ve öğrenmek için bu tarafa ve o tarafa bakıyorlardı. Gelecek olan şeyin beklentisi altında bir şeyler arıyor gibiydiler.

oh ,nasıl metnimi birkaç dakikalığına değiştirmek ve şunu söylemek istiyorum, bugün mesele bu. Onun gelmesini isteyen insanlar büyük öngörü ve beklentiler altındalar. Bunun baskıyı hissedebiliyoruz. Ve onlar arıyorlar, her hareketi ve her işareti izleyerek , onu Kutsal Yazılar'la karşılaştırıyorlar.

19 Ve O'nun hakkında kehanet edilen tüm bu şeyleri sonuna kadar gördüklerinde, sonun yakın olduğunu biliyorlardı. Orada olmak istediler , bu yüzden izlediler. Kalabalıkların bir kısmı azınlıkta, O'nun içindi. Bazıları O'nun aleyhindeydi. Çoğunun, yüzde doksanı O'nun aleyhindeydi.

Ve bu, bugün dindar cemaat ta olduğu gibi, gerçekten Söz ve Mesih olarak indiğinde, buna inanacak yaklaşık yüzde bir kişi var. Diğer kısım O'na hiç dikkat etmeyecektir, ne yapılırsa yapılsın, bir tür şaka yapacaklardır ya da O'nun hakkında bir tokat atacaktırlar. Hemen hemen aynı . Zaman, işler çok fazla değişmez, tarih sadece kendini tekrar eder.

20 Eh, bunun sinir gerginliği çektiğini görüyoruz. Olmak zorundaydı . Bunu yapmalı. Bekliyorlardı , oraya vardığında ne yapacağını merak ediyorlardı. Yaptığı her şeyi elde etmek için orada olmak istediler . onlar bunu istediler. Onu görmek istediler. Ona inandılar. Diğerleri O'nun geleceğini duymuşlardı ve O'nunla dalga geçmek için oraya gittiler. Yani tüm bu gergin tahminlerden sonra, çok sıra dışı bir gün, çok sıra dışı bir zaman, kiliseler uyuyordu, insanların sınırları sınırdıydı, orada bir sürü insan vardı ve sonra oldu!

21 Zeytin Dağı'nın tepesinde yavaş yavaş , küçük beyaz eşek geliyor, tepeden aşağı yürürek, bir fanatik grup çığlık atarak, ağaçlardan palmye yaprakları çekiyorlar, kıyafetlerini yola atıyor ve bağırlıyorlar ki: "Rab'bin adıyla gelen Davut'un oğluna hosana!" Bu ... Bu küçük katır, Binicisi, Tanrı'nın meshedilmiş o Zaman'ın Mesih'inden başkası değildi.

O halde Tanrı ne yapıyordu? Tepedeki o cazibe nedir? Tanrının tarih yazması ,ve Tanrı kehaneti yerine getirmesidir. Ve bu her zaman bir cazibe yaratır . Tüm eleştirmenleri, akbabalaları (bu sabahki mesajın) ve kartalları da ortaya getirir. anlıyormusunuz? onlar neler olduğunu öğrenmek için bir araya geliyorlar. Bazıları meraktan geliyor , bazıları hata bulmaya geliyor, diğerleri eleştirmeye geliyor. Bu sabah söylediğimiz gibi, her türlü toplanmıştır: inananlar, sahte inananlar ve inanmayanlar. Dağda ne var ? Kehanet yerine getiriliyor . Şimdi neler olacağını göreceğiz .

22 Şimdi, Zekeriya Kitabı'nda, 9. bölümde ve 9. ayette. Peygamberlerden biri olan Zekeriya, Ruh'ta konuşarak bunu söyledi.

Ey sion kızı, büyük sevinçle coş ; ey Yeruşalim kızı, bağır ; işte ,kırılın âdildir ,ve kurtarıcıdır ;alçak gönüllüdür ,ve bir eşek üzerine ,evet ,eşek yavrusu sipa üzerine binmiş sana geliyor.

Şimdi, bu kâtiplerin durumu neydi? Bu rahiplerin durumu neydi? Bu dindar insanların durumu neydi? Bu, gerçekleşmeden dört yüz seksen yedi yıl önce, haklı bir peygamber tarafından yazılmıştı ve zaten yazılara konmuş ve Eski Ahit'in parşömenleri olan İncil olarak adlandırılmıştı. Neden bunun kehanetin gerçekleştiğini göremediler? Bugün görememelerinin nedeni de aynı. Tanrı Sözünü almışlar ve doktrin için (gelenekler için) insanın geleneklerini öğreterek, onu halk için etkisiz hale getirmişlerdi.

Ve eğer kâtip, vaizler, hizmetkarlar, ruhani adam (sözde), meshedilmiş olanlar sadece İncil'i okusalardı, neler olup bittiğini merak etmezlerdi, onun ne olduğunu bilirlerdi. Tanrı sözünü yerine getiriyor !

23 Tarih yazılıyordu , kehanet yerine getiriliyordu. Dünyaya kurtuluş geliyordu, tüm peygamberlerin dört gözle beklediği büyük gün. Mezarın içinde olan her şey o günü bekliyordu (benim, bir düşünün), ölen her şeyi, şehitlerin ve peygamberlerin kanının tüm erdemlilerini.

ki, az önce haykırıştı," yerusolim ,ey yerusolim , peygamberleri öldüren ve kendisine gönderilenleri taşıyan yerusolim !tavuk ,piliçlerini kanatları altında nasıl toplarsa ,bende senin çocuklarını kaç kere öyle toplamak istedim , ve siz istemediniz!" Ama şimdi senin saatin geldi ."

24 Mezardaki her şey , İbrahim, İshak, Yakup, bütün peygamberler bu saati bekliyordu.

Ve kilise buna kördü. "Bütün bu gürültüye neden olan kim? Kim bu adam? " Bir keresinde şöyle dediler: "Bu marangozun oğlu değil mi, şurada ? biz O'nu tanıyoruz. Bu bilgeliği nereden buldu ? Neden , O'nu okullarımızın hiçbirisiyle bağlantılı görmüyoruz. O'nun şimdiye kadar öğrendiği hiçbir kitabı bilmiyoruz. Kim o ?"

O, Peygamberin kehanetinin cevabıydı. İşte O geliyor, bir eşeğin tayına biniyor. nasıl bir cazibe ama ! Tanrı, dört bin yıldan beri bekleyen saat olan , vaat edilen Sözü'nü yerine getiriyordu. tekvin de, 3. bölümde ve 15. ayette, Tanrı, "Kadının zürriyeti yılanın kafasını çürütecek, ama onun başı topuğunu çürütecek" kehanetini, bu Adamın geleceği hakkında önceden haber verilen İncil aracılığıyla kehanet etmişti.

25 Ve burada geçenlerde aralarında duran, Zekeriya adında bir peygamber vardı, o da kanıtlanmış bir peygamberdi ve dedi ki:"Ey sion kızı,büyük sevinçle coş;ey Yerusolim kızı ,bağır ;işte ,kırılın âdildir,ve bir eşek üzerine,evet,eşek yavrusu sıpa üzerine binmiş sana geliyor".

Ve burada, Kutsal Yazılar'ı okuyan insanlar, her geçen gün, O'nun binerek içeri girmesini izlediler ve "Bu kim?" diye haykırdılar. Görüyor musunuz? Tanrı, O'nun ne olduğunu bilmesi gereken insanlara Kendi Sözü'nü yerine getiriyordu, ama onlar O'nu tanııyorlardı.

Tanrı sözünü yerine getirdiğinde , her zaman bir cazibe yaratır, her zaman yapar. Bir cazibe neden olur, çünkü bu olağandışı bir şey. O kadar sıra dışı ki, günün modern eğilimine Sözü'nü yerine getirdiğinde, günün modern eğilimi Buna inanmıyor. onlarına kendi yolları var.

26 Şimdi, görüyoruz ve Kutsal Kitap'a geri dönelim ve Tanrı'nın peygamberliğini yerine getirdiği birkaç dakika daha olağandışı olayları ele alalım. Tanrı bir şey söylediğinde , bunu yapacak. Gökler ve yer geçip gider , fakat o söz asla geçemez. Bu yüzden genellikle bir sahneye, alışılmadık bir sahneye neden olur.

Tanrı'nın Sözü'nün ona inanması gereken insanlar için ne kadar gülünç olduğuna dikkat edin, ama yine de çok sıra dışı olduğu için bağırıyorlar ki , "Peki, bu nedir? O şeyi nereden buldun ? Bu kim ? Bu nedir?"

"Tanrı'nın adıyla gelen krala Hosanna!" diye bağırımları gerektiğinde. Ama bunu yapan küçük bir grup vardı , sadece küçük bir grup.

Dört bin yıllık kehanetten, ulusun başına gelebilecek en büyük şey için, ölümlerin tüm umutları ona dayandığı için, tüm gelecek içine atıldı; ve buna inandığını iddia eden dindar insanlar , Bağırıyorlardı, "Kim o? Peki nedir bu cazibe?" Alışılmadık bir şey! Aynı şekilde, asla değişmez , şimdi de sıra dışı.

27 Biraz önce söylediğim gibi, alışılmadık şeyleri görelim. Yargı dünyayı vurmaktan ve suyla yok etmeden hemen önce cazibe neydi? Yüz yirmi yaşlarında yaşlı bir adam, içinde yüzdürecek su yokken bir tekne inşa ediyor. Yıllarca orada, kapıda duruyordu, içeride, içeride inşa ederek ve onu içeriye ve dışarıya fırlatıp diyordu ki "Dünya suyla yutulacak" , o büyük bilimsel çağda.

"Bu yukardaki tepede vuran şey nedir?" "Neden, Nuh adında yaşlı bir adam ve o orada tepede, yaşlı bir fanatik. Yaşlı adam güneşte çok uzun süre durdu . O'na güneş çarptı. Aklından çıkmış. Ve "gemi" dediği şeyi inşa ediyor ve suyun olmadığı yerden suların geleceğini ve etrafındaki tüm insanları yüzdüreceğini söylüyor;Ve kim onun mesajını duymazsa, kim girmezse, batacaktır diyor. Hiç böyle bir şey duyduunuz mu?" Alışılmadık bir cazibe merkeziydi!

28 Sanırım insanlar iyi bir kahkaha atmak istediklerinde, yukarı çıkıp gemi kapısının önünde durdular ve güldüler. "Neden, yüz yıl önce yağmur yağacağını söylemiştin! Büyükbabam bana senin burada yağmur yağacağını söylediğini duyduğunu söyledi ve sen hala buradaki eski odun parçasında dövüyorsun. Neden kendine anlayamıyorsun?"

Ama Tanrı bir sözü doğrulamak ve peygamberinin yaptığı bir kehaneti yerine getirmek için ,hazırlanıyordu. Çok alışılmadık ! Tanrı Nuh'a verdiği sözü yerine getirirken, diğerleri gülüyordu. Tanrı aynı zamanda başkalarına göstermek için tarih yazmaya hazırlanıyordu. bugün de bile, O sözünü tutuyor! Ne kadar gerçek dışı ve mantıksız görünürse görünsün, O yine de Sözü'nü tutar. Bunu, o gemiye vuran o yaşlı adamdan, bu gece burada, Amerika'da ve dünyanın her yerinde bulunan bu insanlar için bir örnek oluşturuyordu. Bilim ne derse desin, ne derse desin, şunu, bunu veya diğerini söylerse söylesin, O hala Sözü'nü tutar. O Tarihi kuruyordu.

29 Bir gün cazibe neydi; vahşi doğada alışılmadık ,bir şey oldu ve yanan bir çalıydı. Ve kaçak bir peygamber çölde duruyordu . Hiç bir sesi duymadı, asla bir ses duymadı, ama baktı ve dağın tepesinde alışılmadık bir şey gördü. Tanrı onun dikkatini çekmeye çalışıyordu. Bugün de aynı !

Tanrı, peygamberi İbrahim tarafından söylenen Sözü'nü yerine getirmeye hazırlanıyordu: "Senin soyunun yabancı bir ülkede dört yüz yıl kalacak. Onları güçlü bir elimle dışarı çıkaracağım."

Ve O iş için bir adam hazırlıyordu, tıpkı inanacak herkese güvenli bir yer için bir gemi hazırladığı gibi. Tanrı bu çalıyı ateşe verdi ve bu çoban Musa, "Bu garip şeyin ne anlama geldiğini görmek için bir yana döneceğim" dedi. Ve Musa'yı çalılığa çıkardığında, onunla konuştu.

30 sonra Pilatus'un salonunda, bu çoban bir sopayı yere attığında ve yılanı dönüştüğünde cazibe neydi? Tanrı, Musa'ya verdiği sözü yerine getiriyor. Firavun'un atlarının hepsi şaşkına döndüğünde, göklerden bir rüzgârın indiğini ve Kızıldeniz'i sağdan sola ayırdığını gördüklerinde; ve Tanrı'nın görevinde yürüyen fakir bir grup köle, kuru topraklarda yürüdüğünde, Ölü Deniz'deki cazibe neydi? o neydi ? Tanrı sözünü tutar . Ölümlük uzaklaştı, yaşayan bir halk karşıya geçti; ve ruhsal olarak ölü bir halk onu taklit etmeye çalıştı ve boğuldu. Tanrı kehaneti yerine getirir ve tarihi kurur. Ölü Deniz'deki cazibe buydu .

31 Bundan sonraki ikinci gün, Sina Dağı'nda, bütün insanlara eşlerine gelmemeleri emredildi. Kıyafetlerini yıkamaları ve kendilerini kutsallaştırmaları istendiğinde ve Musa adında bir adamın Tanrı'yla bir ateş sütununda buluştuğunu söylediği dağın etrafında toplanmaları istendiğinde ,cazibe neydi? Ve Tanrı Musa'ya şöyle demişti: "Ben insanların arasına ineceğim. Size söylediklerimi ve kim olduğumu doğrulayacağım. Onlara Ben Tanrı olduğumu göstereceğim." cazibe buydu, Tanrı Kendi Sözü'nü yerine getiriyordu.

32 Tarihte, bir ulusun Tanrı'yı unuttuğu, halkın biçimsel ve kayıtsız hale geldiği, rahiplerin hepsinin modern eğilimle gittiği, peygamberlerin rahiplerin iradesine göre kehanet ettiği bir günkü cazibe neydi? Ve o gün , her zamanki gibi, fanatik olduğunu düşündükleri bir adam vardı . He talked about women wearing paint, and everything, and he was a kind of an odd sort of a guy. Ve bu yaşlı adam aşağı inip krala dedi ki , "Çiy bile olmayacak... ben çağırana kadar gelmeyecek."

33 Ve sonra öğreniyoruz ki, kendini gizlemiş ve ondan kaçmış, çölde bir yerlerde saklanmış. Şirket, belki de aklıktan öldüğünü ya da ölüm onu yok ettiğini düşünmüştü; ama o iyi beslenmiş ve sulanmıştı. Ve işte buradaydı, aşağı indi ve şöyle dedi: "RAB BÖYLE DİYOR" bende olduğunu görüyor musun ? Şimdi, eğer henüz ikna olmadıysanız, dağın tepesine çıkalım ve Tanrı'nın kim olduğunu kanıtlatalım," çünkü onun Rab'den başka bir vizyonu vardı.

Dedi ki, "Siz bir— bir sunak seç ve yap, ve —ve öküzü seç ve onları öldür. Rab'bin bir sunağını yapacağım ve bende ayrıca benimkinin üzerine öküz koyacağım. İkimiz de bir kurban yapacağız ve Tanrı olan Tanrı'nın cevap vermesine bekleyeceğiz." Eğer Rab ona bir şey söylemeseydi, hiçbir şekilde bunu yapmazdı; Daha sonra şöyle dedi: "Bunu ... Bütün bunlar, Senin emrinle, Rabbim."

34 Ama cazibe nedir ? Tepede duran dört yüz rahip ve orada kral arabasında, tüm zırhları ve muhafızları etrafta duruyor. Ve bu yaşlı, tüylü, tüylü görünümülü adam, kel kafalı ve tüyleri yüzüne asılı, etrafına sarılmış koyun derisi parçası ve vücudunun her tarafındaki kıllar, elinde bir sopayla ve diğer elinde bir yağ yığınıyla duruyordu; bundan üç buçuk yıl önce, haleler ve gölgeler gibi şeylerle ve konuştukları her şeyle , Tanrı'nın yerini alarak, "Ben ondan çağırana kadar çiy bile düşmeyecek" dedi, "Ve işte o tepede duran yaşlı fanatik , bütün bu insanları oraya getiriyor." O cazibe neydi ? bu Tanrının peygamberini haklı çıkarmaya çalışmaktı. Tanrı kehaneti yerine getiriyordu . Tanrı aynı zamanda tarih yapar, Söz'ü yerine getirir.

35 Bundan birkaç yüz yıl sonra, aynı Ruhla meshedilmiş bir adam vardı ve çölden çıktı, hiçbir organizasyonla bağlantısı yoktu; babası bir örgüt adamı, bir tarikatın rahibi olmasına rağmen. Ama o çölden çıktı, etrafında bir koyun derisi giyinmiş, yüzünün her yerinde saçları vardı. Gri olmak yerine ,o siyahtı. Bu adamın tüm yeruşaim'i ve Yahudiye'yi cezbeden cazibesi neydi? Bazıları dışarı çıkıp şöyle dedi : "Aşağıda vahşi bir adam var. İnsanları suda boğmaya çalışıyor . şimdiye kadar Kim böyle bir şey duymuş ki?"

36 Diğerleri meraklıydı ve "Bu Mesih olmalı. " diyorlardı . İçlerinden biri dedi ki: "Bu, peygamberlerden biri olabilir." Ne düşüneceklerini bilmiyorlardı . Ama o neydi ? Tanrı, Yeşaya 40'ı yerine getirdi ve şöyle dedi: "İşte..." son günlerde ne yapacağı, kulunu nasıl göndereceği ve ne yapacağı.

Sonra, bundan birkaç hafta sonra, o adamın mesajından o kadar olumlu olduğunu görürüz ki,böyle dedi: "Aranızda duran biri var, ayakkabalarını taşımaya layık olmadığım biri". O da sizi Kutsal Ruh ve Ateşle vaftiz edecek, tıpkı benim suyla vaftiz ettiğim gibi."

37 Normal bir günde, otuzlu yaşlarında, genç bir adam aşağı yürüdü ve vaftiz edildi. Ve bu adam geldiğinde, peygamber tarafından öyle bir cazibe vardı ki, peygamber o gün garip davrandı. Cemaat o peygamberin eylemini izlemekten kendini alamadı.

Nehrin karşısındaki rahiplerle tartışırken, "Tanrı bu sunağı inşa etti. Tanrı bize bunu yapmamızı söyledi. Musa peygamberdir. Musa'ya inanıyoruz . Bu kurban yapmayı asla ortadan kaldırılmayacak."

Yahya'nın cevap verdiğini duyabiliyorum, "Kutsal Yazılar'da peygamber Daniel'in 'Günlük kurban ortadan kalkacak' dediğini okumadınız mı? Ve o saat geldi ! Yeşaya'nın 40. bölümde , "Çölde ağlayan birinin sesi, Rab'bin yolunu hazırlayın" söylediklerini okumadınız mı ? Benim için iki kehanet var. Ve başka bir şey, dört yüz yıl önce Malaki, peygamberimizi tanımadın mı, 3. bölümde konuşup "İşte, yolu hazırlaması için elçimi yüzümün önüne gönderiyorum" dediğinde? Bunun kehaneti yerine getirdiğini tanımıyor musunuz?" Kehanet yerine getiriliyordu !

38 Ve o zamanda ki peygamber döndü ve şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu geliyor!" Şimdi cazibe nedir ? Peygamberden onun kehanete dönüştü.

Şimdi neyin geçeceğine dikkat edin. İşte karşınızda kimse onu tanımayan normal bir adam, bir marangozun oğlu, suyun içine yürürken geliyor. Büyük peygamber Yahya şöyle dediğinde : "Senden vaftiz edilmem gerekiyor. Neden bana geldin ?"

O Dedi ki: "Bırak böyle olsun. Fakat bir peygamber ve söz olarak, tüm doğruluğu yerine getirmek bize yakışır."

Böylece Kurban'ın sunulmadan önce yıkanması gerektiğini anladı ve O'nu vaftiz etti .

39 Şimdi, O sudan çıktığı zaman gerçekleşen başka bir cazibe daha var. çağını ve zamanını ilan ettiği sadık olan bu peygamber, yukarı baktı ve göklerin açıldığını gördü. Tanrı'nın Ruhunu, bir güvercin gibi, O'nun üzerine inerken gördü ve bir Ses şöyle dedi:"sevgili Oğlum budur,ondan razıyım". Tanrı, Ürdün'ün dikkatini çeken bir peygamberin mesajını doğruluyordu.

40 Bir erkek kardeş bir süre önce şarkı söyledi ya da şarkı söylemesi gerekiyordu, "Uzaktaki tepelerde eski ve sağlam bir haç duruyordu." Calvary Dağı'ndaki cazibe nedir ? Dinsel dünyanın onu kınadığını ve Roma hükümetinin ölüm cezasını yazdığını gördüğümüzde. Ve burada iki kötü adam arasında asılı duruyordu, bir içecek içmek için açlıktan ölüyordu, vücudundan kan akıyordu. Orada asılı durup, bağıyordu ki, "Tanrım, Tanrım, neden beni terk ettin?" Ve orada duran dindar insanlar, ona bakarak, eski ahit'in kehanetinin tam orada, o sırada Calvary'de gerçekleştiğini bilmeye başladılar.

Davut'un kendisi yazdı, davranıyordu... tüm peygamberler gibi ruhun içine girde, sanki oymuş gibi davranıyordu. Davut Mezmur 22'de şöyle bağırdı: "Tanrım, Tanrım, beni neden yalnız bıraktın? bütün kemiklerim gözlerini bana diyorlar. Ellerimi ve ayaklarımı deldiler . David, sanki oymuş gibi konuşuyorsun . ve O Davut değildi, Davut'taki İsa'ydı.

Ve burada, tüm farklı peygamberlerin ortaya çıkan kehanetinin ta kendisi, Calvary Dağı'nda gerçekleşiyordu. Calvary Dağı'ndaki cazibe nedir ? Tanrı sözünü yerine getirir .

41 Başka bir cazibe merkezi bir dağdaydı, Pentekost Günü'ndeydi, hepsi orada dini bir kutlamadayken, tüm fanatiklerden kurtulduklarını düşünüyorlardı. On gündür onlardan haber alamamışlardı. Birdenbire , bir arı kovanı gibi binanın tepesinden kaçtılar, sokaklara çıktılar, çığlık atıp devam ettiler.

"Bu nedir ? Bu ne anlama geliyor? Bütün bu adamlar sarhoş mu ?

İzleyin! Ve bir peygamber, bir peygamberin olması gerektiği gibi, onların arasında ayağa kalktı ve şöyle dedi: "Ey İsraililer, Yahuda'da, Yeruslaim'de yaşayan sizler, bu size malûm olsun, ve sözlerime kulak verin. zira bunlar sandığınız gibi sarhoş değildir, Ama Rab tarafından peygamber Yoel aracılığıyla söylenen şey budur,"bu son günlerde vaki olacak ki ,bütün beşer üzerine ruhumu dökeceğim," cazibe de buydu.

42 Dindar insanlar, Yaşam Prensi'ni çarmıha gerdikten sonra ve saire, Kutsal Ruh'un gelişinin vaadini hala göremediler. Cazibe, " acaba bu kim? Bu ne anlama geliyor? Bu insanların bunlarla nesi var?"

Oh, aman ! Bugün de aynı olay. Bu saate getirmek için bunların çoğunu atlayacağız. Aynı şey bugün de geçerli. Aynı şey gerçekleşiyor . Aynı soru sorulur. "Tüm bu sahtekârlık nedir?" Caddeye bakın, Michigan'dan Florida'ya, Maine'den California'ya kadar arabalara. Bu sabah dışarı çıkarken ya da öğlenden hemen sonra caddeden aşağı iniyorduk, eşimle ben arabaların ruhsatlarına bakıyorduk. Bu metni düşündüğüm yer burasıydı.

"Bu ne anlama geliyor?"

Aynen söylediği gibi , "Karkasın olduğu yerde, kartallar orada toplanacak."

43 Karıma dedim ki, "Tatlım, yeryüzünde benim için değerli olan her şeye veda etmem ve Tanrı'nın söylediği bir şeyi başlatmak için tarlalara gitmem gereken son geceyi hatırlıyor musun? O şarkıyı sen söyledin ."

Oh, onlar Doğu'dan ve Batı'dan gelecekler,

onlar uzak topraklardan geliyorlar.
Kralımızla ziyafet çekmek, misafiri olarak yemek için ;
Bu ziyaretçiler ne kadar da kutsanmış!
O'nun kutsal yüzünü görürken
İlahi sevgiyle parlarken;
O'nun lütfunun mübarek katılımcılar,
O'nun tacındaki mücevherler gibi parlayacaklar.

44 İşte cazibe budur . O'nu takip etmekten başka hiçbir şey yapamayan Tanrı'nın önceden belirlenmiş Tohumu, bizim için yaşamdan daha fazlasını ifade eder. Bizim canlarımızı alın, ama siz bunu alamıyorsunuz. Cazibe nedir ? Tanrı, her zamanki gibi, sözünü yerine getirir. O, Zekeriya'nın, Zekeriya peygamberin sözünü tekrar yerine getiriyor.

Bir süre önce 9. ayeti okuduğumda, İsa tapınağına girdiğinde, binerek... ya da küçük, beyaz bir eşeğe binerek Kudüs'e girdiğinde, Zekeriya'nın söylediği kehaneti yerine getirdi. İşte burada, "ey sion kızı ,büyük seviçe coş; ey yeruşalim kızı ,bağır; işte,kıralın âdildir .ve kurtarıcıdır ; alçak gönüllüdür , ve bir eşek üzerine ,evet ,eşek yavrusu sipa üzerine binmiş sana geliyor." yeruşalimteki, dini karargahtaki cazibe budur.

45 Şimdi bir son gün olayı görüyoruz! Zekeriya'da birkaç sayfa açalım ve bu konuda ne söylediğini görelim. sonra onu son günler için çevirelim. o orta çağdı; Şimdi onu son günlere çevirelim. Ve Zekeriya'ya, 14. bölüme dönelim ve 4. ayetle başlayalım. Ve dinleyin! Ve Kutsal Yazılar'ın bir bölümünü, yaklaşık dokuz ayeti, 4'ten 9'a kadar okuyacağız. iyice dinleyin. Ve bu O'nun gelişinin, son günlerinin kehanetidir. Şimdi beni iyice dinleyin. bu "RAB BÖYLE DER" dir. Kutsal Yazılar, Zekeriya 14. Zekeriya 9, ne dediğini hatırlıyor musunuz? Ve onlar onu tanımadılar. Şimdi bugün olay nedir? Zekeriya 14, onun gelişinden bahs eder.

*ve o gün onun ayakları ,yeruşalim önünde , şarkta olan zeytinlik dağı üzerinde duracak :
ve zeytinlik dağı , şarka doğru ve garba doğru, ortasından yarılacak ,ve çok büyük bir dere
olacak; ve dağın yarısı şimale ve yarısıcenuba çekilecek.*

*ve dağlarımın deresi yolu ile kaçacaksınız ;çünkü dağların deresi ateşle ulaşacak ;ve
yahuda kıralı uzziyanın günlerinde ,zelzele önünde nasıl kaçtınıza öyle kaçacaksınız;...*

46 Dünyayı yaran bir deprem daha! Burada bir Kutsal Yazı'yı takip etmek istiyorsanız, bu 5. ayette Zeytin Dağı'nın yarılmasının bir depremden kaynaklandığına dikkat edin ve bu Yeşaya 29:6 ve Vahiy 16:9 tarafından doğrulanır. Aynen ! Nedir bu ? Aynı peygamber O'nun ilk gelişinden bahsetti, ikinci gelişini gördü. Dikkat edin, "Deprem günlerinde olduğu gibi ." Depremlerin ne yaptığını görüyor musunuz? Onların öngörülerini görüyor musunuz?

...ve bütün mukaddeslerle beraber TANRINIZ RAB gelecek.

*Ve o gün vaki olacak ki, o günkü (hallelujah) öyle olacak ki, ışık olmayacak , ışıldıyanlar
kararacak;*

*fakat bir gün olacak ... fakat RABBİN bildiği bir gün olacak; gündüzde olmayacak; gecede
olmayacak ;ve vaki olacak ki ,akşamlayın ışık olacak.(o TANRIM)*

47 "Akşam vakti ışık olacak," aynı peygamber. Ve halk kördür ! cazibe nedir ? bir çift ayet daha okuyalım.

*ve o günde vaki olacak ki ,yeruşalimden diri sular çıkacak; onların yarısı şark denizine
,....yarısı garb denizine akacak ; ...yazın da kışın da böyle olacak. (İncil ilerliyor; hem
Yahudi hem de diğer uluslardan.)*

ve bütün dünya üzerinde RAB kıral olacak...o gün RAB bir , ve ismi bir olacak.

Akşam saatlerinde Işık olacak, (doğru)
Zafere giden yolu mutlaka bulacaksınız;
Su yolunda bugün Işık var,
İsa'nın değerli ismine gömüldü.
Genç ve yaşlı, bütün günahlarından tövbe edin,
Kutsal Ruh kesinlikle içeri girecektir;
Akşam Işığı geldi ,
Tanrı ve Mesih'in Bir olduğu bir gerçektir.

Nerede olduğumuzu görüyor musunuz?

Milletler dağılıyor , İsrail uyanıyor.

Peygamberlerimizin önceden bildirdiği işaretler; (öteki uluslara son güne kadar olan deprem)

Ulusların günleri numaralandırılmış, tırmıklarla tıkanmış;

Ey dağılmış, kendininkine dön.

siz kovuldun , ve bu sandıkları yeni arabalara bindirdiler, ölüm sana çarpmadan önce oradan çıkın. Tanrı bunu doğruladı . öyle olacak malıdır .

48 Eski Ahit'teki başka bir Kutsal Yazı'ya, Malaki'nin 4. bölümüne dönelim ve bu küçük 4. bölümü okuyalım.

... çünkü ,işte o gün geliyor ,fırın gibi yanıyor ;ve bütün kibirliler ,.....ve kötülük işliyenlerin hepsi ,saman olacaktır...

Şimdi , bu değil... Bu Malaki 3, ilk gelişt, şimdi işte bir sonraki gelişt. Doktor Scofield bile, buradaki dipnotlarında onunla kesinlikle aynı fikirde değilim, ama burada doğru bir şekilde sıralanmış "Yuhanna'nın Komisyonu", Malaki 3'e; ve "Mesih'in İkinci Gelişi" ve İlyas önceden. peki.

tüm gururlu onlar yanacak ,orduların RABBİ diyor ,öyle ki, onlarda kök ve dal bırakmayacak . (O zaman "Ebedi" cehennem nerede?)

Fakat size ,ismimden korkanlara ,salâh güneşi kanatlarında şifa olarak doğacak :....ve çıkacaksınız ,ve ahırın buzağıları gibi sığaşaacaksınız.

ve kötülerini ayak altında alacaksınız , ...çünkü yapmakta olduğum o günde sizin ayaklarınızın tabanları altında onlar kül olacaklar ,orduların RABBİ diyor.

kulummusanın şeraitini ,kanunları ve hükümleri anın,....,o şeraiti ki, Horebde bütün israil için....ben ona emrettim.

49 İşte İlyas'ın gelişi.

ben size peygamber ilyayı göndereceğim....

Eski Ahit'in son kapanış Kutsal Kitabı!

....işte ,RABBİN büyük ve korkunç günü gelmeden önce ,ben size peygamber ilyayı göndereceğim.

Şimdi, bu yahya olamazdı. Hayır . Bakın, dünya yanmamıştı ve erdemliler kötülerin üzerine yürüdüler. Gördünüz mü? Hayır, hayır .

... RABbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce :

o da babaların yüreğini oğullara , ve oğulların yüreğini babalarına döndürecek ; ta ki, gelip dünyayı lânetle vurmuyayım.

Kutsal Ruh'un doğruluğuna dikkat edin, bu onların İlyas'ın iki gelişini birbirine karıştırmaz . Malachi 3, dedi ki : "Resulümü yüzümün önüne gönderiyorum." İsa'ya Yahya hakkında sorular soruldu; Dedi ki: "Eğer alabilirsiniz, peygamber " resulümü benim gelişimden önce göndereceğim" diyen budur. Bu, gelecek olan Elias'tır." Malaki 3.

50 Kutsal Yazılar'ın bunu çok doğru bir şekilde verdiğine dikkat edin. Bunun ne olduğunu izleyin ... göstermek için ... inanmak isteyenlere, görmek isteyenlere. İsa'nın bir Kutsal Yazılar'ın ortasında durduğunu hatırlayın, çünkü bir kısmı o zaman yerine getirildi, geri kalanı ikinci geliş için mi? "Rab'bin makbul yılını ilan etmeğe gönderdi, yüreğe kırık olanları sarmak için " ve durdu; O'nun ikinci gelişine kadar "öteki uluslardan olanlara yargı getirmek" vakti deşilde.

51 Buradaki kitabın buna paralel olduğuna dikkat edin . "Ve o, İlyas, babaların yüreklerini çocuklara döndürecek." (Şimdi Malaki 4'ten bahsetmişken, onu karıştırmayın ya da Malaki 3.) Mesih'in ilk gelişinden önceki günlerde gelen Yahya, İlyas, eski ataların yüreklerini çocukların mesajına, yeni mesaja çevirdi.

Şimdi izleyin. "Ve çocukların yürekleri atalara." İkinci gelişinde, son günlerde, tekrar ilk İnanca geri döner. Kutsal Yazılar'ın ne kadar mükemmel sıralandığını görüyor musunuz?

Bu, Eski Ahit'in sonu, Eski Ahit'in sonuydu . Şimdi akşam vakti ışık olduğunu görüyoruz . bu nedir ? Orası tepe , Treetop Dağı.

52 Bu sabah söylediğim gibi, mezheplerden, bu sabah bahsettiğim gibi (portakal ağacından değil) geldik, ama greyfurt, limon, başlangıç gibi olmayan her türlü başka şeyimiz vardı. Ama sonra ... Kaçırmanın . İşte geliyor . Tüm mezhepler çıktıktan sonra, başlamak için hiç Işık yoktu , gece ya da gündüz olarak adlandırılmayacak bir gün olacak.

onlar ne yapıyorlar? onlar ne yapıyorlar? Limon bir —bir portakal ağacında ne işi var ki? Ortaya çıkan portakalın orijinal hayatını alır ve onu bir limonla saptırır. Mezheplerin Tanrı Sözü'ne yaptığı şey budur

,Tanrı Sözü'nü geleneklerin ile hiçbir etkisi olmayan bir hale getirdiler. RAB'BIN RUHU ŞÖYLE DER, şudur. Portakal değil, onlar limon, greyfurt getirdiler.

53 Ama peygamber ne dedi ? Bu akşamki metnimiz için söyleyenin aynısı, " Ey Sion kızı, büyük sevinçle coş; ey Yeruşalim kızı, bağır; işte, kıralın âdildir, ve kurtarıcıdır; alçak gönüllüdür, ve bir eşek üzerine, evet, eşek yavrusu sığa üzerine binmiş sana geliyor," . Aynı peygamberin, "Bir olgunlaşma zamanı gelecek" dediğine dikkat edin. güneş , meyveyi olgunlaştırmak için yeryüzüne gönderilir. ama neden olgunlaşmadı ? Orada olgunlaşacak meyve yok ki. Ama hayat hala devam ediyor .

54 Bir greyfurttan ortaya çıkar , portakal olmak yerine, organize olduğu anlaşıldı; o bir greyfurtte. Yine öyle oldu , o zaman bir limon çıktı. Tekrar devam etti, başka bir şeye dönüştü. Ve sonuncusu, ağacın tepesinde, yarı turuncu, yarı limon olan bir tangelo ortaya çıktı; karışık bir cins, sapkın bir şey; bir sapkınlığa geliyor, aynı ağaçtan yaşıyor , kepek "Seçilmişleri aldatmayı neredeyse başarıyor." Portakal gibi görünüyor ama değil .

"Ama o Işık olacak," organizasyonun ötesine geçtiğinde. Geçmiş organizasyondan çıktığı zaman, tekrar çiçek açar, toprağa girdiği zamanki gibi portakallar ortaya koyar ve sonra Işık olur.

Nedir bu cazibe; bu olay nedir? Tanrı'nın sözü yerine getiriliyor. Eski Ahit'in iki tanığı vardır, bunun gerçekleşeceğine.

55 Yeni Ahit'ten Yuhanna 14:12'yi ele alalım, İsa dedi ki.

... Bana iman eden, ettiğim işleri kendisi de edecektir;....

Ayrıca, Luka 17:22-30 ayetlerinde de şöyle dedi.

Sodom'un yakılmadan önce Lûtun günlerinde olduğu gibi, insan oğlu vahyedileceği gün ve, insan oğlunun dönüşü de olacak.

Ah, sadece Kutsal Yazılar'a bakın! "İnsanoğlu," İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynı, geçmiş mezheplerinde büyüdü, Ağacın tepesine doğru büyüdü. Yuhanna 14 ya da 15'te ne dedi? "Bende meyva vermeyen her çubuğu kesilecek ve budanacak, ateşe atılacak ve yakılacak. ve her meyva veren daha çok versin diye temizlenecek."

56 Ah, son günlerde O'nunla birlikte bu küçük eşeğin üzerine gelen o küçük grubun üzerine gerçek bir eski ve son yağmur yağacak, alçakgönüllü ve mütevazı , hayır ... ya da mezhep, bağırarak, "Rab'bin adıyla gelen Kral'a Hosanna!" Bugün sorun nedir? Dağdaki cazibe nedir ?

57 Kısa bir süre önce, bu minberde dururken, Kutsal Ruh ona şöyle dedi: "Bir gün gelecek, evinizin önünde bir sopa indirdiklerinde, kapınızı hareket ettirecekler. Yani, bunu atlatacaksın, kızgın olmayacaksın ." Kapımın yırtıldığını ve yamaçta uzandığını gördüm . Önümdeki tepeyi gördüm, hepsi kazılmış, tahtalar ve orada yatan şeyler, bir şeylerin onu parçaladığı yerde. o dedi ki...

Baktım ve orada kalkıp kapıyı deviren küçük bir Ricky vardı, bunu yaptı. "Neden bana söylemedin? " dedim. Benimle akıllı davrandı ve ona vurmak zorunda kaldım. Ve bu gerçekleştiğinde, "Bunu ringde olduğumdan beri yapmadım, ama sadece bilmeni istiyorum" dedim ve ona bir tane vurdum. Ve onu devirdiğimde, onu tekrar aldım ve tekrar devirdim. Onu üç ya da dört kez aldım, sonra tepenin üzerinden tekmeledim. Sonra oraya gittim ve dedim ki , "Bu doğru değil." Onu kaldırdım ve ellerini sıktım, dedim ki, "Sana kızgın değilim, ama sadece benimle böyle konuşamayacağını bilmeni istiyorum."

Ve sonra dönüp geri döndüğümde, Kutsal Ruh kapıda duruyordu, dedi ki, "Şimdi bunu atla. Bu kazık aşağı çekildiğinde, batıya doğru dönün."

Bu Kitap, ihtiyacım olan her şey dir,
Bu Kitap İyi Bir Reçetedir,
Belamin etrafından dolaşmayı gösteren yol.
Amin !

Ve bu Kitap Söz'dür ve bu Söz Tanrı'dır. Sıkıntılarınızı atlayın, size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir.

58 Üç yıl önce bir arkadaşımı, şehir araştırmacısını, bizden bir sokak aşağıda yaşıyor, saldırı altında ve yenilecekmiş gibi göründüğünü duydum. Oraya gittim ve dedim ki, "Sorun nedir Mud ?" Bay King'in oğlu , yakın arkadaşı.

"Billy, bu yolu genişletecekler" dedi.

Hepiniz hatırlıyorsunuz. "Köprü olabilir " dedim. Kardeş Woods'a dedim ki, "Mülkünü elinde tut" dedim. Belki o köprü buradan geçecek , bir şey. Şerit yırtılmıştı; tuğlalar , kayalar, her şeye fırlatılmıştı. O da dedi ki ... Dedim ki, "Mülkünü elinde tut". Sonra ben ...

Bay King bana bunun olacağını söyledi.

İçeri girdim, orada oturan karıma, "Tatlım, bununla ilgili yazılmış bir şey var. bu konuda "RAB BÖYLE DIYOR" ,bir yerlerde var."

59 İçeri girdim ve kitabımı aldım, içine baktım ve dedi ki, "Gerçekleşecek..." Sekiz yıl sonra !

Sonra ona baktığımda, "Şimdi zamanı geldi tatlım, batıya dönmeliyiz" dedim.

Bundan iki gün sonra, bir sabah saat on civarında odada dururken, Tanrı'nın Ruhu'na gittim. O küçük güvercin kümesinin uçtuğunu gördüm, o küçük kuşlara baktım. Bunu hatırlıyorsunuz. Piramit şeklinde yedi Melek gördüm, hemen hızlı bana geldiler. Dedi ki: "Batıya dön, Tucson'a git, kırk mil kuzeydoğuda ol. Ve bir cacklebur seçeceksin," ya da bir bullheadı, oralarda böyle derler "elbiselerini çıkar" .

60 Kardeş Fred Sothmann, şu anda orada oturup bana bakan, o sabah oradaydı. Bunu unutmuştum .

Dedim ki, "Bir patlama deprem gibi patladı, bu da ülkedeki her şeyi neredeyse sarstı. Bir insanın bundan nasıl kurtulabileceğini bilmiyorum. Korkmuştum . Phoenix'te durdum, bu akşam hepiniz beni dinliyorsunuz. Vaazda ," Baylar, Saat Kaç? " vaaz verdim. "Neredeyiz biz? " Batı'ya gittim . Birçoğunuz bu kaseti aldınız, birçoğunuz bu kaseti duydunuz, bu gerçekleşmeden bir yıl veya daha uzun bir süre önce.

61 Ne olacağını merak ederek Batı'ya gittim. Bir gün Tanrı'dan bir temas aldım. Eşime dedim ki, "Tatlım, ben ... muhtemelen işim bitti." Bilmiyordum . Dedim ki, "Ben ... Tanrım, Tanrı muhtemelen şimdi benimle işi bitti ve eve gideceğim. Billy'yle gidip onları al, çocukları al. Tanrı bir şekilde sizin için bir yol açacaktır. Devam edin ve Tanrı'ya sadık kalın. Çocukların okuldan geçtiklerini gözün altına al, onları Tanrı'nın nasihatıyla büyütün."

"Bill, bunun—, bunun doğru olduğunu bilmiyorsun" dedi.

Dedim ki , "Hayır. Ama bir insan bunu atlatamazdı. "

Bir sabah Tanrı beni uyandırdı ve dedi ki, "kalk Sabino Kanyonu'na git ." Bir parça kağıt ve İncil'imi aldım .

Karım, "Nereye gidiyorsun?" dedi.

Dedim ki , "Bilmiyorum. Geri döndüğümde sana söyleyeceğim."

62 kanyona çıktım , kartalların uçtuğu yere tırmandım. Orada duran bir geyiği izliyordum. Dua etmek için diz çöktüm , ellerimi kaldırdım ve bir kılıç elime çarptı. Etrafa baktım . Düşündüm ki, "Bu nedir acaba? çok şok oldum. İşte elimdeki o kılıç; parlak, parlak, güneşte parıldayan." Dedim ki, "Şimdi, kilometrelerce ötemde, bu kanyonda insanlar yok. Bu nereden gelmiş olabilir ki ?"

Bir ses duydum ki, "Bu Kralın Kılıcı "dedi.

"Bir kral, kılıçlı bir adamı şövalye yapar" dedim.

O, Ses, geri döndü, "Bir kralın kılıcı değil, 'Kralın Kılıcı', Rab'bin Sözüdür" dedi. Dedi ki, "Korkma . Bu sadece Üçüncü cazibe dir. Bu, bakanlığınızın haklı çıkmasıdır."

63 Ne olacağını bilmeden bir arkadaşımın ava çıkıyordum .

Ve biri beni aradı, Rab'bin Meleği'nin resmi hakkında beni eleştiren, onu çeken kişi. Oğlu hakkında Houston'a gitmek zorunda kaldım, çünkü ölüm cezasına çarptırılacaktı ve birkaç gün içinde öldürülecekti. Ve orada benimle karşılaştı ve kollarını etrafıma sarıldı, "Düşün, eleştirdiğim adam tek oğlumu kurtarmaya geliyor!" dedi. İnsancıl toplum bana bir hayat kurtardığım için Oscar dedikleri şeyi ya da ne demek isterseniz onu veriyorlar.

64 Sonra geri döndük , avlanmak için dağa çıktım. Orada, Kardeş Fred ve ben, bir sabah dışarı çıktığımda ve ben... (yaban domuz derisinden çanta yada öyle bir şey) javelina'mı çoktan almıştım ve gittikleri yere baktım ve gördüm. Dedim ki, "Kardeş Fred, sabahın erken saatlerinde, güneşin doğacağında o dağa git, ben de diğerine gideceğim. Domuza ateş etmeyeceğim , onu öldürmeyeceğim. Ama eğer bu yoldan başlarsa , o sürü ,o zaman önlerine ateş edip onları geriye döndüreceğim."

65 Kardeş Fred oraya gitti ve oralarda domuz yoktu. Bana el salladı ve ben gördüm. Bir kanyona indim, bazı büyük uçurumlar, güneş yeni doğuyordu. Tepenin öbür tarafına geldim , kehanetler hakkında hiçbir şey düşünmeden. Oturdum, beklerken, dinlenirken; "O domuzlara ne oldu? "diye düşündüm.

benim şeyimi aldım ... Kızılderililerin yaptığı gibi, bildiğiniz gibi, çapraz bacaklı. Genel bacağıma baktım ve bir boğa başlığı vardı .(boğa başlığının anlamı, kenarına yerleştirilmiş bir başlık tuğlasıdır) Onu ben aldım . Ben de dedim ki , "Bu çok garip! İşte buradayım , Tucson'un yaklaşık kırk mil kuzeydoğusundayım. Orada oturmuş beni bekleyen küçük oğlum Joseph var." Ve bakmaya başladığımda, benden yaklaşık bin metre

uzakta bir domuz sürüsünün çıktığını gördüm, bir dağın tepesinde, boğa başlığını aşağı attım. Dedim ki, "Onları alacağım. Ben gidip Kardeş Fred'i getireceğim ve bu okotilloya hangi yöne gideceğimizi söylemek için bir parça kağıt asacağım ve Kardeş Fred'i yakalayacağız ."

Ve dağa tırmanmaya başladım, diğer tarafta elimden geldiğine kadar koştum. Birdenbire birinin beni vurduğunu düşündüm. Hiç böyle bir patlama duymamıştım ; tüm ülkeyi sarstı. Ve öyle olduğunda, önümde duran bir kümede yedi Melek vardı.

66 Bir süre sonra ,kardeş Fred ve onlarla görüştüm. "Neydi o?" ,dedi.

"İşte bu kadar ." dedim.

"Ne yapacaksın ?

"Eve dön . RAB BÖYLE DIYOR, için "Bunca yıldır Kutsal Kitap'ta saklı olan yedi gizem, bu gizemler ve her şey, Tanrı bu yedi gizemi bize yedi mühürde açacaktır."

Yeryüzünden yükselen o daire vardı, sanki bir sis oluşuyormuş gibi. Bunu yaptığı zaman, dağa doğru dolup taşı, geldiği yoldan batıya doğru daire oluşmaya başladı. Bilim bir süre sonra, onu otuz mil yüksekliğinde ve yirmi beş mil genişliğinde, tam olarak piramidin çemberinde buldu.

67 Ve başka bir gün, orada dururken, resmi sağa çevirdi ve Yedi Kilise Çağında olduğu gibi İsa orada, beyaz peruk takıp, Yüce Tanrıyı gösteriyor. O Alpha ve Omega; O ilk ve sonuncusu; O, tüm Sonsuzluğun Yüksek Yargıdır ve bu saatin Mesajını onaylamak için orada durmaktadır. Ve akşam vakti ışık olacak ! Bütün bunlar ne hakkında ? Neydi o ?

68 Batıya doğru gittim . Aynı dağın üzerinde, Banks Woods ile birlikte oradan geçerek , "Bir kaya fırlat, dedi. Bay Woods'a de , "RAB BÖYLE DIYOR KI: Tanrı'nın yüceliğini göreceksiniz."

Ertesi gün , orada dururken bir kasırga geldi ve dağları patlattı. Kayalar ağaçların ucunu kesti, başımın yaklaşık üç ya da dört metre üstünde. Üç büyük patlama yaptı, ve kardeşler koşarak geldiler. Orada yaklaşık on beş adam vardı, vaizler ve diğerler. "Neydi o ?" o dedi ki "Neydi o ?".

Dedim ki , "Yargı Batı Yakası'nı vuruyor."

69 Bundan iki gün sonra deprem neredeyse Alaska'yı batırıyordu . Arizona'nın Coronado Ormanı'ndaki Sunset Dağı'ndaki bu ışık nedir? Ora yukarıda olan bu garip şey nedir, insanlar batıdan doğuya doğru sürüyorlar, orada duran kayaları vurdukları yerden topluyorlar? Ve her birinin, her bir kayanın üzerinde yırtılmış üç köşesi vardır (Üçü Bir'dir.) Ülke çapında masalara, kağıt ağırlıklarına uzanıyorlar. Coronado Ormanı'ndaki Sunset Dağı'ndaki bu garip şey nedir?

70 Genç Jackson bunu dinlerken, "güneşin batışına doğru gitmek" olarak yorumladığım rüyayı hatırlıyor musun? Ve bu "Sunset" Dağı'nda vaki oldu . bu akşam vakti, günbatımı zamanıdır. Gün batımı Mesajı, tarihin bir ayarı yerine, bir kehanet ortamı aracılığıyla, gerçekleşiyor. Ve akşam vakti, Tucson'un kırk mil kuzeyinde, Coronado Ormanı'ndaki sunset(gün batımı) Dağı'nda Işık olacak. Haritaya girin ve Sunset Peak'in (Gün Batımı Zirvesi) orada olup olmadığını görün. İşte tam da bu vaki oldu nokta. Geçen güne kadar asla bilemiyordum.

71 Her şey ki... ki asla ölmeyecek. Sürekli olarak Kendisini ortaya çıkarıyor. Olan bitenden, İsa'nın ayakta durup bize baktığı resme kadar; ve şimdi tam olarak Gün Batımı(sunset) Dağı'nda ve gün batımı ışığında. Akşam Işığı geldi, Tanrı Kendisini haklı çıkarıyor. Nedir bu ? bu Tanrı ve Mesih'in bir olduğu gerçeğidir. Vahiy 1'de konuştuğumuz gibi, "beyaz", kaç kişi onu gördü, O'nun üzerindeki beyaz peruk? Bakın, Yüce Tanrı, Yüce Otorite; başka bir ses, başka bir tanrı, başka hiçbir şey yok! "çünkü Ülûhiyetin bütün doluluğu Mesih'te bedenlenmiştir." Melekler Kendileri onun peruğuydu. Amin .

72 Sunset Dağı'nda ne oldu ? Tanrı sözünü doğrular . Bütün bu gürültü bununla ilgili . Tanrı'nın Vaat Edilen Sözü'nü, Vahiy 10:1-7 ayetlerini tekrar yerine getirdiğine ,dikkat edin, "fakat yedinci meleğin sesinin günlerinde boru çalacağı zaman ,Tanrının sırrı da tamamlanacaktır." Vahiy 10:1'den 7'ye kadar olan ayetlerin gizli gizemi, son kilise çağına son mesaj. Bu çağda, Aziz Luka 17:30, "İnsanoğlunun vahyedileceği gün" sözünü tam olarak yerine getirir.

" çünkü yalancı mesihler ve yalancı peygamberler kalkıp mümkünse seçilmiş olanları bile saptırmak için alâmetler ve hârikalar yapacaklar." İnsanlar hala şüphe içinde . Ve her zamanki gibi, kilisenin de kafası eşit derecede karışık.

73 Ve bilim, Tucson'ın her yerinde, parçalar yazıp gazeteye yazıyorlar . Lemmon Dağı'na geri döndüklerinde, onların büyük kameralar durduğumuz yerden yükseldiğini ve Batı'ya doğru sürüklediğini ve zamanın bittiğini gösterdiğini ,görmediler. Ufak bir parçadan başka gidemez, Batı Kıyısı'nda. Yargı tam da devam ettiği gibi çarptı. Phoenix'in üzerinden yukarıya ve tam karşısına, Prescott'a ve dağların üzerinden Batı Kıyısı'na, tam da ... Nereye gidiyorlardı ? Tam Alaska'ya doğru ilerliyor ve gök gürültü yapıp, şu yöne

doğru gidiyor.

74 Tucson'daki gözlemleri ve hepsi hala soruyorlar. Bilimin araştırması ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar. O kadar yüksekte ki sis, bulut ya da hiçbir şey olamazlar. "Ne yaptı ? tam da nerede o?" müneccimlerin bir yıldız aramaya gelip "Yahudilerin kralı olarak doğan nerede?" demeleri gibi, tıpkı onlarda gökyüzünde asılı duran doğaüstü aura karşısında kafaları karıştı. Neydi o ? Tanrı Sözü'nü yerine getiriyor, "Ve Yakup'tan bir yıldız yükselecek."

75 Ve Cennetin Tanrısı akşam saatlerinin akşam ışıkları olacağına söz verdi . Üç yıl önce bu gizem bir kehanetti, "Saat kaç, efendim?" Ama artık tarih oldu . Geçti . Söz yerine getirildi . Saat kaç efendim, ve bu cazibe nedir? Tanrı sözünü yerine getiriyor ! O dün, bugün ve sonsuza dek aynı.

Dua edelim .

76 Sevgili Tanrım, İnsanları sırada tuttum, niyet ettiğimden çok daha uzun. Tanrım dua ediyorum ki, söylendiği ya da yapıldığı şey her yerdeki insanların anlamasına nedeni olacaksın. Ve görerek ve anlayarak, senin gerçek Mesih olduğuna inanabilsinler, ve onaylanmakta olan Sözler, O'nun Sözü'nün mükemmel olduğunun ve mevsiminde yerine getirildiğinin teyididir.

Şimdi, Rab İsa, Kendi Sözlerinizle, dünyanın Sodom durumunda olacağını söyledin. Bunu biliyoruz ki, ona bakabiliriz. Ve sen , o gün "Sodom'da olduğu gibi " dedin. Yahudi ve İbrani dünyasına gönderilen üç haberci vardı . Ve onlardan biri, yani Tanrı'nın Kendisi, İnsanoğlu, Kendisini insan biçiminde ifşa etti ve bir mucize gerçekleştirdi, İbrahim'e Sarah'nın çadırda arkasında ne yaptığını anlattığı kadar .

tüm dünya ulusları Sodom durumun olduğunda , siz bunu tekrar edeceğinizi söylediniz. Ve biz buradayız, Tanrım. Aynı şeyi doğrulayan diğer kehanetler, son günlerde, İlyas'ın Ruhu'nun yeryüzünde varlığıdır ,babaların veya çocukların kalplerini babalara getirmek için İlyas'ı göndermektir. Ve dua ediyorum ki, Tanrım, bu saatte Sözü'nü doğrulayacaksın, sen dün, bugün ve sonsuza dek aynısin. Kabul et , baba. onlar hepsi senindir. Tanrının yüceliği için bu nimetleri kabul etmen ve söylenenleri onaylayan için dua ediyorum . İsa Mesih'in adıyla . Amin .

77 bir kelime bir insandır söylemek için, bir kelimenin Tanrı olduğunu onaylamak için. Bir şey söylemek, bir şeydir; Tanrı'nın bunu yapması başka bir şeydir . Tanrı'nın hiç bir şekil yorumlamaya ihtiyacı yoktur; Kendisini yorumunu yapar .

şimdi Tanrı isterse sabit bir dua hattına sahip olmak ve hastalara dua etmek için çalışıyoruz. Ve biliyoruz ki, sizi iyileştirebilecek hiç kimse, hiçbir erkek, hiçbir kadın, hiçbir insan, hiçbir melek yoktur, çünkü Tanrı bunu önceden yapmıştır. Hazırlığı o yaptı , yapman gereken tek şey onu almak.

78 Hiçbir insan, hiçbir melek, hiçbir şey, hatta Tanrı'nın Kendisi bile günahlarınız için sizi affedemez. bu önceden yapılmış. İsa bunu Haç'ta yaptı . Ama siz kabul edene kadar sizi asla kurtaramayacak, ya da herhangi bir şey elde etmeyecek ya da size hiçbir faydası yoktur. anlıyorsunuzuz?

Yapılabilecek tek şey, müminlerin hastalara el uzatmaları için ,Tanrı tarafından verilen emirlerdir. Bu çağlar boyunca oldu, bunu yaptılar. canlanmalar yoluyla. Ve buna "Tanrı "diyorlar .

79 İbrahim birçok işaret gördü . Fakat öyle bir zaman gelir ki, İbrahim son işareti gördü, Sodom yakılmadan hemen önce, ve o kendisini bir insan olarak gösteren Tanrı'ydı. Buna inanıyor musunuz? İsa bunun tekrarlanacağını söyledi mi?

80 Şimdi , burada kaç kişi... Radyoda, ya da ülkenin dört bir yanındaki telefonlarda, eğer hala dinliyorsanız, dua etmeye hazır olun, dua edin ve burada mendiller var . şimdi, ben Tanrı'ya ne yapacağını söyleyemem. Hayır, denemek bile benden beklenmez. O hükümdardır, ne isterse onu yapar . Sadece itaat edebilirim ve sadece O'nun söylediğini söyleyebilirim .

81 Ve şimdi duvarların etrafında duruyorlar, sanki paketlenmiş gibi, sıkışmışlar. Acaba Tanrı'ya şu kelimeleri sorabilir miyiz , "Bu cazibe nedir?" Eğer Tanrı tekrar aramızda hareket ederse (burada yabancılar olabilir) ve aramızda hareket edip aramızda kutsanmış yüzünü ve, Ruhu'nun burada olduğunu ve , dün, bugün ve sonsuza dek aynı olduğunu gösterse ,her birimizin (bu iki güçlü Mesajdan sonra) böyle olduğuna inanabilir mi? Bunu inanabilir misiniz? peki .

82 O zaman bir dua hattı çağırmak yerine; sıcak, sıkışık, duvara karşı dururken. Bu tarafa bakıyorum, dua hattımı aramak için, bunu yapamadınız ama; bakın, orada kalabalık duruyorlar. acaba bu tarafa çağırabilir miyim? hastalarımız, bebek karyolası, diğer her şeyimiz, yerde duruyor; bunu yapamazdın. o zaman olduğun yere oturun ,ve Tanrı'ya inanın. Eğer dua kartınız varsa, onu elinizde tutun , iyi olacaktır. Bir sıra ile geçmek isterseniz size ulaşıyoruz. Ama bir sıraya girmek zorunda değilsiniz.

83 Şu Bay Shepherd, geçen pazar akşamı asla sıraya girmedi. dua —dua kartı olduğunu da sanmıyorum. Bay Shepherd bu gece burada mı acaba? Nerede o ? O burada mı ? o arkada. Dua kartınız var mıydı Bay Shepherd ? yok muydu? yoktu onda. Bu akşam. yine de orada oturuyor. Olmak için güzel bir yer ,

Shepherd Kardeş.

84 yalnız orada olmak zorunda değilsiniz , sadece inancınız olmalı. hatırlamak için , küçük bir kadın elbisesine dokundu ve O onu hissetti. Ve O dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Ve İbranice mektupta, Yeni Ahit'teki yazdığına göre ,O, bu akşam "sakatlıklarınızın hissiyatından etkilenebilecek" olan Baş Rahiptir dedi. Buna inanıyor musunuz? O zaman inançlı olun! Bundan şüphe etmeyin. Buna inanın ve bu gerçekleşecek. İstedğin şeye—şeye sahip olabilirsiniz, eğer buna inanabilirsiniz. Ama buna inanmalısınız. Bunu yapacak mısınız? Hepiniz buna inanacak mısınız ? Şimdi kaç kişi buna inanacak ? Tanrı sizi korusun .

Kimin kim olduğunu bilmiyorum . Hiçbirinizi tanımiyorum . Hiçbirinizi tanımak beni ilgilendirmez . Bunları bilmek Tanrı'nın işidir. Ama siz buna inanırsanız O bunu yapacaktır. Şimdi buna inanacak mısınız?

85 Şimdi, Sevgili Tanrım, kesinlikle biz bir grup nazık Hıristiyan değiliz, olmamalıyız, sevmeli ve yumuşak onunla davranmalı gereken biri. Sende öyle bir şey yok , Tanrım. Müminleri sağlam bir şekilde yetiştirdiniz. Tanrı'nın Varlığın bir çoğu, bir insanın yüreğini ateşe verir. İbrahim gibi , o da Tanrı'ya inandı. Kendini ona tanıttın, sonra ona göründün ve bir işaret yaptın ve o Sana inandı. Bedenini genç bir adama ve aynı zamanda karısına geri çevirdin, karısı da onun kendi bedeninin bir parçasıydı. Sonra yeni çocuk , vaat edilen oğul ortaya çıkar.

86 Tanrım , bu gün aynı şey olacağına söz vermiştin. Bu Sözü onaylamanız için dua ediyorum. Ve biz de orada tek bir vaadi ele alacağız, Sodom yakılmadan ve yargı Sodom'u vurmadan hemen önce Sodom'da olduğu gibi olacak, diğer uluslar dünyası. Bu yüzden yargı, diğer uluslardan olan dünyayı vurmaya karardır ve Yahudiler, Daniel'in yetmiş haftasının devam etmesiyle, Yakup'un sıkıntısı olan Sıkıntı döneminde üç buçuk yıl daha geçirdiler. Ama diğer uluslardan olanların sayımı yapıldı, gitme zamanıdır. Ve sen bu işareti veriyorsun ve bunun tekrar olacağını söylediniz. Ona bahşet, Tanrı. Onlar, biz senin elindeyiz, bizimle uygun gördüğün şekilde yap. Yüce İsa'nın adıyla . Amin .

87 Şimdi gergin olmayın. Gergin olsaydım ne olur? Şimdi, burada Tanrı'nın kuralına bağlı olması gereken bir şey yapıyorum. Ama ben bunu neden yapıyorum? O bunun olacağını söyledi. Bu onu çözer. Ve eğer O Kendini, sizin önünüzde bu şekilde onaylanmış bir hale getirirse, O'na inanamaz mısınız? Kesinlikle . Şimdi sadece inancınız var ve inanıyorsunuz.

Sadece etrafıma bakmama izin verin, Kutsal Ruh'un nereye gideceğini, ne yapacağını göreyim. Ne yapacağını bilmiyorum , bu ona bağlı. Ama eğer sadece imana sahip olursanız, sadece inanın, "İnananlar için her şey mümkündür." Hepiniz buna inanıyor musunuz, ellerinizi kaldırın ve "Buna inanıyorum" deyin. [Cemaat, "Buna inanıyorum" diyor. - Ed.] Tüm kalbimle ,buna inanıyorum.

88 Şimdi üçü bir onay olacaktır, eğer bunu üç kez üst üste yaparsa, bunun doğru olduğunu kanıtlamak için. Nerede olduğunuz, kim olduğunuz umurumda değil. Sadece inanıyorsunuz ve inancınız var. Şimdi, yapmayın - etrafta dolaşmayın. Bu tarafta.

Hanımefendi , dua ediyorum, sizi tanımiyorum. Sadece bulunduğunuz yeri ayarlayın; gelmek zorunda değilsin. Seni tanımiyorum ama elinde ya da kucağında küçük bir kız tutuyorsun. ben sana tamamen yabancıyım. Ve küçük kız normal görünüyor , iyi görünüyor. O güzel bir kız , küçük kızıl saçlı kız. Burada ona bakıyorum , sakat falan gibi görünmüyor Onun nesi var bilmiyorum . Çocuk için olmayabilir ; sizin için olabilir. Ama az önce seni orada o çocukla otururken ve dua ederken gördüm. İsa'nın kadına "Bana bir içecek getir" dediği gibi ruhunu yakalamak için seninle bir dakika konuşmam lazım, anlıyor musunuz , sadece anlamak için - bir kişiyi anlamak için. Kardeş Bryant ve burada oturanlar , burada oturan insanları tanıyorum. Onlar da muhtaç olabilir, ama sen bir yabancıydın.

Tanrı'nın peygamberi olduğuma inanıyor musun ? Bu akşam duyduğun şeylerin gerçek olduğuna inanıyor musun ? Şimdi, eğer Tanrı bana yaptığın bir şeyi, ya da yapmaman gereken bir şeyi, ya da seninle ilgili yanlış bir şey olduğunu ya da arzunun ne olduğunu açıklarsa, bunun doğru olup olmadığını bileceksin. anlamayacak mısın? Ve eğer bunu yapacaksa, dün, bugün ve sonsuza dek aynı olduğu ve Aziz Luka 17:30'un tezahür ettiği Sözü'nü doğrulayacak mı? Buna inanıyor musun ?

89 Şimdi, yabancı olduğumuzu söyleyen bayan elini kaldırdı. Seni tanımiyorum ama onun ruhuna ulaşmaya çalışıyorum , tek bir kişi. Çekmekte olan pek çoğunuz var. Şimdi , buna tüm kalbinle inanıyorsun.

Şimdi, bu küçük kız içindir. Sorun sen değilsin . sen gerginsin , ama seni rahatsız eden gerginlik değil. Kalbindeki en büyük şey o küçük kız . ve Tanrının bana ne olduğunu söyleyebileceğine inanıyormusun? Buna inanıyor musun ? Sana yardımı olur mu , o zaman inanır mısın? Bu bir beyin hasarı. Bu doğru mu ? Şimdi elini küçük çocuğun kafasına koy , elini.

90 Sevgili Tanrım, dediniz ki, "Bu âyetler iman edenlere uyacaktır. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve iyileşecekler." bu kadın inançlı biri. onun eli çocuğun üzerinde. İyileşsin diye. İsa Mesih'in adıyla bu duayı sunuyorum. Amin .

Şimdi hepinize, inanıyor musunuz? Eğer inanabilirsen , her şey mümkündür. Kesinlikle !

Yanında oturan kadını tanıyorum , ama içtenlikle bu tarafa bakıyor. Adını söyleyemem ,ama ben... Ona bir dakika baksam , bilebilirim. Ama kadını görünüşüyle tanırım , ama derdin ne bilmiyorum. İnaniyor musun ben ... Tanrı senin derdinin ne olduğunu bana bildirecek mi? bu size... bu sana yardımcı olur mu? Şeker diyabeti . Şimdi, eğer bu doğruysa, elini kaldır. Kesinlikle !

Yatan bayan da ... Yanınızda oturan , aynı şeye sahip. O bir yabancı. Diğer hanımefendi biri için dua eden, sakat bir çocuğun var. Tüm kalbinle, Tanrı'nın onu bağışlayacağına inanıyorsun.

91 Biri buraya geri dönsün . Orada oturan adam, sigara içmekten kurtulmaya çalışıyor. Tanrı'nın onları senden uzaklaştıracağına inanıyor musun? peki. İnaniyor musun ? Onu sahip olabilirsin. Bu adamı hayatımda hiç görmedim .

İşte burada bir adam. Tam burada , bir karyolası gibi ya da sandalyeye uzanan adamın üzerinde asılı duran o karanlık gölgeyi görüyor musunuz ? O ölüyor . O karanlıkta. Kanser hastası var. Adamı tanımıyorum , hiç görmedim. Tanrı hakkınızda her şeyi bilir. Gerçek bu , efendim. Tanrı'nın bana senin hakkında bir şeyler söyleyebileceğine inanıyor musun? bu iyileşmenizi almanıza yardımcı olur mu? [Kardeşi der ki, "Evet, yapar." — Ed.] Buraya bir arkadaş tarafından getirildin . Ama sen buradan değilsin, insanların balık tuttuğu büyük bir su kütlelerinin olduğu bir yerdesin. ["Evet."] Evet , Albany, Kentucky. [" Bu doğru."] Bu doğru . İnanın ve eve dönebilirsiniz, peki. Gittiğine inanın. eğer inanırsanız! Buna inanmalısınız ,ve sizin için yapıldığına inanmalısınız. İnaniyor musunuz?

92 Tennessee'li sin, astımı olan bir oğlunuz var. Burada yok , ama onun iyileşeceğine inanıyor musun? O zaman mendilini al . senin Elinde tut oraya ,ona. Eğer buna inanırsan iyileşecek.

Doktor Vayle'in karşısında oturan , ağlayan kadın . Gölge, aynı zamanda, karanlık bir gölge. Kadını hayatımda hiç görmedim, ama kanser hastası var. Onun için bir şey yapılmazsa ölecek . Sizi iyileştireceğine inanıyor musunuz ,bayan efendi? Yapabilir misin ? sadece eğer inanırsan ,iyileşmene sahip olabilirsin.

Hemen arkasında oturan küçük bir hanımefendi var, ağzının üzerinde bir mendil var. Ayrıca Mide ülseri var, o hasta. Geçici büyüler yaşıyorsun, kör oluyordun, düşüyordun. Biri seni buraya getirdi . Kadını sorunuz var . Eğer inanırsan , evine gidebilirsin, iyi olabilirsin.

93 Sen, genç adam, sen bir yabancısin. Tam karşımda oturmuş olan, bana bakan adam. Nesin sen , Porto Rikolu falan mı? Evet, demek istediğim,...? ...! Ben senin için bir yabancıyım . Bunu biliyorsun , benim ülkemden bile değilsin. Ama Tanrı'nın size kalbinizin arzusunun verebileceğine inanıyor musunuz? Eğer size arzunuzun ne olduğunu söylersem, onu alacak mısınız? Kutsal Ruh'un Vaftizini arıyorsunuz. Bu doğru . Kutsal Ruh'u al , kardeşim.

İşte burada oturan renkli derili bir adam var , ve kalbinde bir yük var. bu karısı için dir. O burada bile değil. onun ayaklarında sorun var. O Onu iyileştireceğine inanıyor musun? inanıyor musun? sen burada bir yabancısin. Sen denizin öbür tarafın dalısın. Sen Jamaika'lısın . Tanrının bana kim olduğunu söyleyebileceğine inanıyor musun ? Bay Brady . İnaniyor musun ? İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza kadar aynıdır.

94 Bu taraftaki oturan bayan ,Wright'in yanında oturan bir kadın, kalbinde bir yük var. Bir kızı için dua ediyor . O bir ameliyat için hazır. Tüm kalbinle, onun için inanıyor musun ? Eğer onu inandırırırsan ,buna ihtiyacı olmayacak. ben onu iyileştiremiyorum.

Anaokuluna geri dönerken, Rab'bin ruhunu, bir meleği, kreşte hareket eden ışığı görüyorum. bu genç bir kadın için, ve merak ettiği ruhani bir sorun hakkındadır. Görünüşe göre o kadını, bir nevi genç bir kadını tanımam gerekiyor. ayrıca onun kadınsı bir bozukluğu var. Evet . onun adı Bayan West, Alabama'dan Bayan David West. İman edin, Tanrı onu size verecektir.

95 "Işık olacak ,ve o gün İnsanoğlu'nun vahyedildiği gün." Eğer bu İsa Mesih değilse dün, bugün ve sonsuza dek aynı değilse bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Buna inanıyor musun ? İnananlar için her şey mümkündür .

Şimdi ülkenin dört bir yanındaki mikrofonların üzerinde ve bu çadırda, kaçınız ellerini kaldırıp "Ben bir inanım" diyecek? Şimdi, dışarıdaki sen , topraklarda, herkes burada ellerini kaldırdı. Ve dışarda, ülkenin çapında bir yerde, sizde aynı şekilde ellerinizi kaldırdınız, şüphesiz. Şimdi gözlerinizi kapatın, sadece ellerinizi yakınınızdaki birinin üzerine bırakın. onların ellerini tutun. Onların omuzlarına koy. benim ellerim mendillerin üzerinde. Bugün neler yapılacağına bakın! Bakın şimdi ne oldu.

O'nun kutsanmış yüzünü görüyoruz.

İlahi sevgiyle parıldasın;

O'nun lütfunun kutsanmış katılımcılar.

Onun tacında mücevherler gibi parlayanlar.

Şimdi dua edin. Dua edelim , her yerde.

96 Yüce Tanrım, O saat geldi. Bu ne anlama geliyor? Tanrı sözünü yerine getiriyor ! Nedir bu cazibe ,RAB? bu Tanrı'nın Kendi Sözü'nü yerine getirmesidir. Ülkenin her yerinde, telefon medyasıyla, yüzlerce insanın ülke çapında, bir kıyıda diğere, kuzeyden güneye, doğudan batıya ellerini birbirine koyması nedir? Burada yabancı ülkelerden, birçok eyaletten, Meksika'dan, Kanada'dan insanlar var ve ellerimizi birbirimize koyduk. Tanrı sözünü yerine getiriyor !

Nasıl oluyor da bir insan burada Kutsal Ruh'un yanında durup Simon Petrus'un yaptığı gibi bir adama "Senin adın Simon, sen Yunus'un oğlusun" diye seslenebiliyor?

"Git kocanı al ve buraya gel ."

"Benim kocam yok ."

"aynen. Beş tanen var."

Dedi ki, "Mesih'in bunu yapmaya geleceğini biliyorum ama sen kimsin?"

Dedi ki : "Ben O'yum."

97 Ve sen dün , bugün ve sonsuza dek aynısın. Ve söz verdin ki, "Benim yaptığım işleri siz de yapacaksınız. Bundan daha fazlasını yapacaksınız , çünkü ben Baba'ya gidiyorum." "Ve işte, son günlerde size İlyas'ı, peygamberi göndereceğim ve o da insanların düşüncelerini değiştirecek, çocukların kalplerini Kutsal Kitap'ın apostolik öğretilerine geri döndürecek." "Ve akşam vakti ışık olacaktır."

İşte buradayız, Cennetin yüce Tanrısı! o saat burada! Eller insanların üzerinde .

Şeytan, sen yenildin. Sen bir yalancısın . Ve ,Tanrı'nın bir hizmetkârı ,ve hizmetkarları olarak, İsa Mesih'in Adıyla, Tanrı Sözü'ne itaat etmenizi ve halkın dışına çıkmanızı emrediyoruz, çünkü şöyle yazılmıştır: "Benim Adıma şeytanları kovacaklar."

Ve tâki tüm insanlar serbest olabilsinler. Bunu bahşet, Sevgili Tanrım. Siz Cennetin Tanrısısınız ki bu, tüm hastalıkları ve zayıflıkları ve şeytanın tüm eserlerini, o gün Calvary Dağı'ndaki bir cazibe ile yendin. Sen Tanrı'sın . Ve insanlar senin alevlerinle iyileşir. Onlar özgür . İsa Mesih'in adıyla . Amin .

98 anrı, burada yatan her mendil, Tanrı'nın Ruhu mevcutken, İsa Mesih'in meshedilmesi insanların üzerindeyken ve O'nun vaat ettiği büyük işaretler yerine getirilirken ve yeryüzü titrerken, depremler olunca, O'nun anlattığı büyük işaretler ve Kutsal Yazılar yerine getirilince ve akşam ışığı parlarken. Bedenimi bu mendillerin üzerine koydum, Doğu'dan, Batı'dan, Kuzey'den ve Güney'den gelen tüm bu inananlar topluluğunu temsil ediyorum; ve şeytana, "İsa Mesih'in adıyla, üzerlerine yatırılan her hastayı bırakın" diyorum , Tanrı Sözü'nün onuruna ve yüceliğine kavuşmak için. Tanrı'nın Sözü, Nasıralı İsa Mesih'in adıyla . Amin .

99 Şimdi, sakın, bilge, uyanık ve doğru zihninizde, bir inanılı olarak, şimdi İsa Mesih'in adıyla Yüce Tanrı'dan şifa aldığınıza inanıyor ve kabul ediyor musunuz? Eğer inanarsanız , ellerinizi kaldırın. buradan dışı memleketlerde herkese , ellerinizi orada yukarıda tutun. Görebildiğim kadarıyla buradaki herkesin eli havadaydı; İçeride, dışarıda, pencerelere karşı, kapılarda, kreşlerde ve her yerde, elleri yukarıda insanlar var. Bunu kabul ediyorlar . Şeytan mağlup oldu ! İsa Mesih'in alevleri sizi iyileştirir ve İsa Mesih'in Varlığı, O'nun bugün yaşadığını, ve verdiği her sözü tutabildiğini doğrular. Amin ! Ben ona inanan biriyim. Siz değil misiniz? [Cemaat "Amin" diyor. - Ed.]

100 Şimdi ayağımıza kalkalım. Rab İsa'nın Adıyla, yapılan veya söylenen her şeyi kabul ederek, O'nu tüm kalbimizle seviyoruz. İçimizdeki her şeyle O'na değer veriyoruz . Bu geceden itibaren farklı evlerinize giderseniz Tanrı sizinle birlikte gelsin . Kutsal Ruh'a sahip değilseniz Tanrı size Kutsal Ruh'u versin.

101 Buradaki her erkek, kadın, genç ya da kız, İsa Mesih'in adıyla vaftiz edilmemiş biri olursa ,burada Kıyafetler, havuz vardır. Bugün yapılabilecek işleri yarına ertelemeyin. Yarın çok geç olabilir . "Bugünün derdi, bugün, kendi derdi güne yeter." Bakanlar ayakta , bekliyor, kıyafetler bekliyor. bahane yok. Bekliyor musunuz? Eğer öyleyseniz, inanıyorsunuz. Nasıl vaftiz edilmiş, serpiştirilmiş, dökülmüş olursanız olun, her ne olursa olsun, bu bir hatadır. Işık geldi . Gelin , inanın ve vaftiz olun.

Kutsal Ruh'u olmayan herkes, Kutsal Ruh'u, her birinizi, O'nun size vaat ettiği tam İlahi güç ve sevgiyle, sizi O'nda yeni bir yaratık haline getirmek için kabul edebilirsiniz. Tanrı sizi korusun .

102 Şimdi, önümüzdeki Pazar sabahı dokuz-otuz kadar, yıllar önce söylediğimiz bu küçük şarkıyı söyleyelim.

Aile duasını unutmayın.

İsa sizinle orada buluşmak istiyor.

O senin her türlü özeni gösterecek,

Aile duasını unutmayın.

Şimdi birlikte söyleyelim .
Aile duasını unutmayın.
İsa sizinle orada buluşmak istiyor.
O senin her türlü özeni gösterecek,
oh, Aile duasını unutmayın.

Şimdi onu tekrar söylerken, yanınızda bir kardeş ile el sıkışın, bakın, biz onu söylerken.
Aile duasını unutmayın.
oh, İsa sizinle orada buluşmak istiyor.
O senin her türlü özeni gösterecek,
oh, Aile duasını unutmayın.

103 Onu sevmiyor musunuz? Ben Onu seviyorum. O'nu seviyorum çünkü O beni ilk önce sevdi ve kurtuluşum bahasını ödedi (Calvary Dağı'ndaki cazibe merkezi buydu). Sunset Dağı'nda aynı cazibe, Nebo Dağı, Sina Dağı, tüm farklı dağ zirvesi deneyimleri. O zaman, peki , şimdi bunu söyleyelim.

Onu seviyorum , onu seviyorum
Çünkü ilk önce O beni sevdi.
Vekurtuluş
Calvary'nin ağacında .

O'nu sevenler , "Amin "deyin. [Cemaat "Amin" diyor. - --Ed.] Böyle olsun ! Şimdi sadece O'nun sizin için ne yaptığını düşünün; ki bu gece dışarıda bir barda olabildiğini düşün. Muhtemelen benim olmam gerektiği gibi , Tanrı'nın merhametinin dışında mezarda olurdu . O sizin için ne yaptı? Ah, onu sevmekten nasıl uzak durabiliriz? Kimsenin ne dediği önemli değil, önce O .

104 Şimdi gözlerimizi kapatalım ve şimdi O'na şarkı söylerken başımızı eğelim. O şarkıları, ilahiler söylemeyi sever. Şimdi bunu O'na söyleyelim.

Onu seviyorum , onu seviyorum
Çünkü ilk önce O beni sevdi.
Ve kurtuluşum bahasını ödedi.
Calvary'nin ağacında .

Başımız ve yüreklerimiz O'nun Huzurunda eğilmişken, gözlerimizin gördükleri, kulaklarımızın duydukları, Tanrı Sözü'nde kayıtlı olanlar, O'nun bugün bize vaaadinin ne olduğu için, minnettarız. Tanrı sizi korusun .

105 Bu akşam bizimle birlikte bir misafirimiz var, bir kardeşimiz, eskiden Presbiteryen bir papaz olan Ned Iverson. Babası , kardeşleri, Presbiteryen bakanı. Anladığım kadarıyla O, bugün yine İsa Mesih'in adıyla vaftiz edildi. O bir bakan (hizmet veren) , ve bu konuda iyi biri. Ve şimdi ondan Tanrı'nın hizmetkarların biri olduğuna inandığım için, sen evine giderken Tanrı'nın bu cemaat üzerindeki kutsamalarını istemesini isteyeceğim.

Kardeş Iverson, biz dua ederek başımızı eğerken , öne çık. Tanrı seni korusun , kardeşim.



www.messagehub.info

Vaazlar

William Marrion Branham

"... fakat yedinci meleğin sesinin günlerinde, boru çalacağı zaman, peygamber kullarına müjdelemiş olduğu gibi, tanrının sırrı da tamamlanacaktır ..." VAHİY 10:7